

Hij belazerde ons ALLEBEI!

Rob (34) heeft al een relatie met Linda (32), maar probeert ondertussen ook Esther (35) te versieren. Als de twee vrouwen ontdekken dat ze allebei door hem zijn voorgelogen, besluiten ze de handen ineen te slaan... Samen vertellen Linda en Esther hoe ze Rob uiteindelijk wisten te ontmaskeren!

Tekst: **Esther Derks** - Fotografie: **Herman Zonderland**

Esther: “Rob werd in september 2006 mijn danspartner tijdens een salsacursus. Een slungelige jongen van bijna twee meter lang met een olijk gezicht. Ons lengteverschil maakte het lastig om bepaalde danscombinaties goed uit te voeren. Ik miste de soepele moves van mijn oude danspartner, maar Robs vrolijke karakter maakte veel goed. Samen met nog een aantal medecursisten vormden we al snel een gezellig groepje. Na de les gingen we regelmatig met z'n allen wat drinken.

Rob was vrijgezel en vertelde over zijn pech met vrouwen. Ze beschouwden hem altijd als een goede vriend, nooit als sexy *lover*. Mijn relatie was net verbroken, maar ik had op dat moment totaal geen behoefte aan een man. Ik genoot van mijn vrijheid en deed zo vaak mogelijk leuke dingen met vrienden. Salsa was mijn grote passie. Ieder weekend stond ik te swingen op een salsafeest. Rob ging vaak mee. Hij was weliswaar mijn type niet, maar toch kon ik me voorstellen dat vrouwen hem leuk vonden. Hij was hoffelijk en kon goed luisteren. Er moest toch ergens een lief meisje rondlopen dat zich thuis kon voelen in zijn sterke armen?”

Linda: “Begin september 2006 kregen Rob en ik contact via een datingsite. Hij had via via gehoord dat ik voor de grap een profiel had aangemaakt. Eerder dat jaar had ik Rob al eens ontmoet. Hij was de beste vriend van mijn ex, met wie ik destijds nog een relatie had. Ik vond Rob toen een beetje een nerd, maar wel heel spontaan. Via de datingsite liet hij weten al langer gevoelens voor mij te heb-

ben. Hij had nooit iets durven zeggen, omdat hij vond dat hij dat niet kon maken tegenover zijn vriend.

Rob toonde veel interesse in mij als persoon. Dat vond ik fijn. Onze chatgesprekken gingen over in urenlange telefoongesprekken. Hij hield net als ik van reizen en ik vond het leuk dat hij kon salsadansen. Dat wilde ik ook wel leren. Hij vertelde me dat hij samen danste met zijn beste vriendin Esther. En hij wekte de indruk dat hij haar al jaren kende.

Tijdens onze eerste date voelde ik een heel sterke klik. Hoewel hij niet het type was waarop ik normaal gesproken viel, maakte hij een speciaal gevoel in me los. Hij had veel van de wereld gezien. Ik hing aan zijn lippen als hij vertelde over zijn avonturen in de woestijn en trektochten door de jungle. Hij was sterk en zelfverzekerd. Na de zoveelste date bracht hij me thuis en kusten we voor het eerst. Ik was verliefd. Maar hoewel het steeds serieuzer werd tussen ons, ging Rob altijd zonder mij stappen.

‘Ik wil ook wel eens mee naar een salsafeest’, zei ik enthousiast.

‘Als je niet kunt salsadansen, is er niets aan’, zei Rob toen snel.

Vanaf begin december sliep ik bijna iedere nacht bij hem. Hij woonde in een knus rijtjeshuis. In het weekend werd ons romantisch samenzijn echter vaak verstoord door sms’jes van Esther. Rob sprong dan meteen overeind. ‘Esther gaat salsadansen met een vriendin en vraagt of ik ook ga’, was altijd het verhaal. Op zijn telefoon prijkte een foto van een blond meisje dat lief lachte. Ik zei dat ik het niet leuk vond dat hij me alleen liet.



Esther

Linda

‘Salsa is mijn passie en Esther en ik kunnen onwijs goed dansen samen’, zei hij vol vuur.

‘Dan ga ik mee’, probeerde ik vaak.

‘Dat kan ik je niet aandoen, je staat de hele avond aan de rand van de dansvloer’, was altijd zijn antwoord. Ik vond het niet leuk dat hij het belangrijker vond om met Esther te dansen dan iets leuks met mij te doen. Rob betrok mij niet helemaal bij zijn leven en dat maakte me onzeker. Vond hij me wel echt leuk?

Ik was zo bang om hem kwijt te raken, dat ik er verder niet zo veel van zei. Zelfs niet toen hij vertelde dat hij samen met Esther en wat vrienden oliebollen ging bakken bij hem thuis voor oud en nieuw. Zonder mij uit te nodigen. Waarom hield hij me voor zijn vrienden verborgen? Had hij bindingsangst? Durfde hij niet toe te geven aan onze relatie?”

Esther: “Wanneer ik met vrienden naar een feest ging, stuurde ik Rob altijd een sms’je om te vragen of hij ook ging. Ik vond het gezellig als hij er was, al leek het soms net alsof hij jaloers was wanneer ik met andere mannen danste. Hij was mijn danspartner tijdens de les, maar dat betekende niet dat ik tijdens een feest alleen met hem moest dansen.

‘Ik voel me vaak eenzaam’, vertelde Rob op een avond. Hij had

Linda: ‘Ik vond het niet leuk dat Rob het belangrijker vond om met Esther te dansen dan iets leuks met mij te gaan doen’

wat gedronken en schonk me een kijkje in zijn gebroken hart. ‘Volgens mij is het niet voor mij weggelegd om een vriendin te hebben.’

Ik probeerde hem op te beuren: ‘Je bent hartstikke leuk. Je bent spontaan, creatief en avontuurlijk. Ik weet zeker dat je op een gegeven moment iemand tegenkomt.’

Rob vertelde me dat een vriend van hem een boek ►

had gelezen over hoe je vrouwen moest versieren. Er waren allerlei trucjes om aandacht van vrouwen te krijgen. Ik luisterde maar met een half oor, want ik vond het een stom verhaal.

‘Liefde is toch geen spelletje?’ zei ik. ‘Je moet gewoon jezelf zijn. Luister niet naar die vriend.’ Rob was het roerend met mij eens. Die vriend had volgens hem geen respect voor vrouwen. Wist ik veel dat Rob juist degene was die de spelregels had bedacht. Ik tuinde er met open ogen in.

Eind december nodigde Rob mij bij hem thuis uit, om samen met wat vrienden oliebollen te bakken. Het mondde uit in een deeggevecht. Mijn haren en mijn gezicht zaten vol beslag. Terwijl de anderen boven hun gezicht gingen wassen, stonden Rob en ik samen in de keuken. Rob had zijn handen vol deeg en keek mij uitdagend aan. Voor ik het wist, nam hij mijn gezicht in zijn reuzenhanden en drukte hij een lange kus op mijn mond. Gelukkig kwamen de anderen toen weer naar beneden, want ik wist niet wat me overkwam.

Die avond zaten we met z’n allen in een bar. Rob schoof naast me en staarde diep in mijn ogen. ‘Ik vind je heel erg leuk’, zei hij. Terwijl we praatten, hield hij mijn hand stevig vast. Kon ik maar vallen op zo’n lieve man, dacht ik toen. Ik vond het te kwetsend om te zeggen dat hij mijn type niet was. Dus zei ik dat ik niet toe was aan een relatie. Teleurgesteld droop hij af.

Een week later vroeg hij of ik een strandwandeling met hem wilde maken. Hij hoopte nog steeds dat het iets zou worden tussen ons. Ik vond het zo zelig voor hem. Nu was ik ook zo’n vrouw die liever gewoon vrienden met hem wilde blijven... Hij had samen met zijn broer een reis geboekt naar Cuba en ik hoopte dat dat hem goed zou doen. Tijdens die reis stuurde hij me een ansichtkaart met de woorden: *Het is hier prachtig, was je maar bij me om het samen te ervaren.*”

Linda: “Rob ging zijn eigen gang. Door zijn afstandelijke gedrag werd ik steeds onzekerder. Hij was moeilijk te peilen en zat constant te chatten met zijn

Esther: ‘Bij mij speelde Rob de eenzame jongen die geen vriendin kon krijgen en bij Linda was hij de man die de touwtjes in handen had’

beste vriendin Esther. Over haar mocht ik geen kwaad woord zeggen. Ja, hij was heel lang geleden verliefd op haar geweest, maar dat was allang verleden tijd, beweerde hij. Wist ik veel dat hij nog maar kort geleden door haar was afgewezen...

Rob plande de ene reis na de andere. In oktober en november was hij al een paar weken ver weg geweest en nu ging hij alweer met zijn broer naar Cuba. Ik vond het niet leuk dat hij zo veel weg was, maar kreeg wel een lieve ansichtkaart waarop stond dat hij me zo miste.

Tijdens de reis had hij opgetrokken met een groep meiden en hij wilde een van die meiden gaan opzoeken in Engeland. Dat vond ik helemaal niet leuk. ‘Ze is gewoon een goede vriendin’, beweerde Rob. Uiteindelijk zag hij er toch maar van af.

Ondanks dat voorval kreeg ik na die reis het gevoel dat hij onze relatie serieuzer begon te nemen. Hij moedigde me aan om ook op salsales te gaan en we deden steeds meer dingen samen.

Ik schreef me in voor een salsacursus, samen met een goede vriend, Bas. Rob was opeens ontzettend jaloers toen hij hoorde dat ik met Bas ging dansen. ‘Jij danst toch met Esther!’ zei ik. Maar volgens Rob was dat heel anders. Ik vond het ergens wel leuk dat Rob jaloers was, maar liet me niet door hem beperken. ‘Ik ken Bas al jaren en ik ga gewoon met hem dansen’, zei ik.”

CONFRONTATIE

Esther: “Na zijn reis naar Cuba leek Rob beter in zijn vel te zitten. Hij probeerde me niet meer te versieren en ik was blij dat we vrienden konden blijven. Begin april vertelde hij zelfs dat hij een leuk meisje had ontmoet. Linda heette ze. Ik was zo blij voor hem! Inmiddels had ik zelf ook een leuke jongen leren kennen. Rob liet me wat foto’s van Linda zien op Facebook. Ze had blond golvend haar en grote, groene ogen.

‘Wat geweldig voor je’, zei ik. Rob glimlachte van oor tot oor.

‘Ik neem haar mee met Koninginnedag, dan kun je haar ontmoeten’, zei hij. We zouden het met een groep vrienden gaan vieren in het Goffertpark in Nijmegen.”

Linda: “Rob vertelde me dat hij Koninginnedag zou gaan vieren in Nijmegen. ‘Heb je zin om mee te gaan? Esther is er dan ook’, zei Rob enthousiast. Ik had gemengde gevoelens, moet ik eerlijk bekennen. Rob had Esther op zo’n gigantisch voetstuk geplaatst. Ik verwachtte een drukke meid met een grote mond. Iemand die alleen maar wilde feesten. Dat intimideerde me.

Die bewuste middag in het Goffertpark zag ik echter een rustig meisje zitten met een fleece deken om haar schouders geslagen. Ze had griep, maar was toch meegegaan. ‘Hoi, ik ben Esther’, zei ze vriendelijk. Ik voelde me meteen op mijn gemak bij haar. Esther stelde geïnteresseerd vragen en luisterde aandachtig.”

Esther: “Op Koninginnedag was ik snipverkouden. Ik zat rillend op een campingstoeltje onder een fleece deken. Ondanks mijn bonkende hoofd vond ik het heel erg leuk om Linda te ontmoeten. Ze bleek inderdaad een heel aardige, spontane meid te zijn. Rob glom van trots. Ze had droge humor en het klikte meteen. We bleken zelfs wat gemeenschappelijke vrienden te hebben, terwijl we allebei in een andere stad waren opgegroeid. Linda had



leren salsadansen en ging vanaf die dag regelmatig mee naar feesten. Twee maanden lang dacht ik dat alles goed zat tussen Linda en Rob. Tot ik een sms van Linda ontving: *Heb je tijd om langs te komen? Ik heb iets ontdekt over Rob.*

Die middag zat ik bij haar op de bank. Linda had duidelijk gehuild. ‘Wat is er aan de hand?’ vroeg ik bezorgd.

‘Rob zou langsgaan bij een Engels meisje dat hij in Cuba had ontmoet’, begon ze. ‘Maar ik wilde niet dat hij ging en opeens zei hij dat hij het had afgezegd voor mij.’ Linda opende een mail op haar laptop. ‘Ik heb ingebroken in zijn mail. Hij heeft het helemaal niet voor mij gedaan. Dat meisje heeft gewoon ontdekt dat hij een vriendin heeft’, zei ze verdrietig. In de mail stond duidelijk: *Ik dacht dat ik bijzonder voor je was, maar je hebt me bedrogen. Je hoeft niet meer langs te komen.*

Mijn hersenen begonnen te ratelen. Had hij Linda al gekend tijdens zijn reis door Cuba?”

Linda: “Diep in mijn hart had ik Rob nooit helemaal vertrouwd. Om het nu zo zwart-op-wit te zien, deed pijn. Ik wist niet meer wat ik moest denken.

‘Wanneer heb jij Rob ontmoet?’ vroeg Esther opeens.

‘September 2006’, zei ik. Esther werd een beetje rood.

‘Ik dacht dat hij jou in april had ontmoet’, zei ze.

‘Ik weet dat Rob vroeger ook verliefd is geweest op jou’, flapte ik eruit.

‘Vroeger?’ herhaalde Esther. ‘Dat was eind december 2006.’

Mijn hart bonkte in mijn keel. Ik vertelde haar dat Rob en ik toen al verkeren hadden. We keken elkaar ontsteld aan. ‘Rob deed alsof hij jou al jaren kende’, zei ik.

We paktten onze dagboeken erbij en vergeleken de data. Tranen prikten in mijn ogen, maar tegelijkertijd voelde ik me niet alleen. Rob had Esther ook voor de gek gehouden en ze was een grote steun voor mij. Geen moment zag ik haar als mijn concurrente. We waren hechte vriendinnen geworden en beseften dat we allebei het slachtoffer waren van een vuil spelletje. Wie weet hoeveel vrouwen hij er nog meer bij had betrokken! Rob had geprobeerd van meerdere walletjes te eten, maar had er niet bij stilgestaan dat zijn liefjes vriendinnen zouden worden.”

Esther: “Linda was heel erg verdrietig. Ik vond het zo erg voor haar en was ontzettend boos op Rob. Hoe had hij ons zo voor de gek kunnen houden! Rob was een acteur. Bij mij speelde hij de eenzame jongen die al heel lang geen vriendin meer had gehad. Tegenover Linda was hij de nonchalante man die de touwtjes in handen had. Nog diezelfde middag ben ik naar zijn huis gefietst om de confrontatie met hem aan te gaan.

‘Ik wist toen nog niet dat het serieus zou worden tussen Linda en mij en ik was echt heel erg gek op je’, zei Rob.

‘Dat is het meest slappe excuus dat ik ooit heb gehoord’, zei ik, voor ik de deur uit liep. Onze vriendschap was daarmee voorbij.”

Linda: “Mijn verliefdheid voor Rob was in één klap verdwenen. Alles bleek één grote leugen. Rob probeerde alles goed te praten.

‘Ik wilde mijn beste vriend niet kwetsen, dus ik durfde niet volledig voor jou te gaan’, was zijn excuus. ‘Daarom richtte ik me even op Esther, maar jij bent de ware voor mij. Dat weet ik nu.’ Hij wist alles te verdraaien. ‘Dat Engelse meisje was verliefd op me geworden, daarom leek het me geen goed idee meer om bij haar langs te gaan.’ Rob kon praten als Brugman. Ik zag op een gegeven moment alleen nog maar een slungelige nerd. Al het mooie was verdwenen. Nadat ik het had uitgemaakt, heeft hij zeker nog een jaar geprobeerd om me terug te krijgen. Maar voor mij had hij volledig afgedaan.”

Esther: “Het is inmiddels alweer zes jaar geleden. Linda en ik kunnen er nu om lachen. Er is toch iets heel moois uit voortgekomen: de vriendschap tussen Linda en mij. We gaan nog steeds regelmatig salsadansen. Rob zijn we nooit meer tegengekomen op de dansvloer. Het is ook een traditie geworden om ieder jaar samen oliebollen te bakken.

Samen met mijn vriend hebben Linda en ik zelfs een keer met Kerst een gekke videoclip gemaakt over een man die stiekem een relatie had met ons allebei. We zijn geen professionele zangeressen, maar die videoclip willen we toch graag met de lezeressen van Mijn Geheim delen!” ■

Nieuwsgierig geworden? De videoclip van Linda en Esther is te bekijken op de Facebook-pagina van Mijn Geheim!

Wil je reageren op dit verhaal? Mail o.v.v. ‘1406 Linda en Esther’ naar redactie@mijngeheim.nl. Je kunt ook je eigen verhaal vertellen op www.mijngeheim.nl.